

7**september**

Verlichte Schuientocht 2019



Zaterdag 7 september is het weer tijd voor de Verlichte Schuientocht 2019

De tocht werd in 2009 voor het eerst georganiseerd naar aanleiding van het 30-jarig bestaan van de Gemeente. Het bleek een succes te zijn, dus tijd voor herhaling. De organisatie is weer in handen van IJslclub Grootebroek. Het team is druk bezig geweest en het resultaat mag er zijn. Wij nodigen u dan ook uit om de 10e editie van de Verlichte Schuientocht 2019 met al zijn activiteiten mee te vieren.

Griezelen

Dit jaar is het thema Griezelen. Op de schuiten varen spoken, vampiers en aliens mee. Het mooiste griezelschip valt in de prijzen.

Route

De tocht begint om 20.00 uur en duurt ca 2,5 uur. Dit jaar starten we gezamenlijk op het brede water bij Reddingsbrigade De Streek. Onderweg zorgen muzikanten voor een gezellige sfeer. Kijk voor de route op www.ijslclubgrootebroek.nl of www.stedebroec.nl

Wedstrijd

Bij de start worden formulieren uitgedeeld. Langs de route staan bordjes die te maken hebben met de wedstrijd. De beste inzendingen krijgen een waardebond.

Met of zonder boot iedereen kan meedoen

Heeft u een boot? Maak er een verlicht griezelschip van en vaar mee. Woont u met uw tuin aan de route dan kunt u deze ook verlichten. Dit zorgt natuurlijk voor meer gezelligheid. Deelname aan de Verlichte Schuientocht is gratis.

Kijk voor de route op www.ijslclubgrootebroek.nl